

DUKKETEATER – GOLGATA

Rekvisitter: Små handskedukker. Jesu tøj og kappe, mønt og evt. torden (lydeffekt).

Medvirkende: Person 1: Fortæller, englen Esra, soldat 1, røvers stemme, Josef fra Arimatæa. Person 2: Englen Mikael, soldat 2, Jesu stemme, Maria Magdalene.

Fortæller:

Vi rejser tilbage i tiden til det tidspunkt, hvor Jesus levede synligt på jorden. Der var mange, som var glade for Jesus. Nogle havde oplevet, at Jesus helbredte dem og gjorde undere. Andre fulgtes med Jesus og var hans venner. Men der var også mange mennesker, som ikke kunne lide ham. De ville have, at han skulle dø.

Det er en barsk historie! Men vi skal huske, at det er en del af Guds forunderlige plan for, hvordan han vil gøre det muligt for os at være sammen med ham i Himlen – altid!

Nu skal vi først møde Esra og Mikael, som er engle, der sidder i Himlen og følger med i det, der sker på Golgata. Bagefter kommer to af de soldater, som var med til at hænge Jesus og de to røvere op på korsene.

(Esra kommer ind – ser trist ud).

Esra:

(Henvendt til børnene). Åh, hvor er det forfærdeligt! Jeg har lige været henne ved Golgata ...

Mikael:

(Kommer lidt fortumlet ind i teatret). Esra, har du set, hvor onde de er mod Jesus, vores konge?

Esra:

Ja, jeg har set, at de har hængt Jesus op på et kors. Det er forfærdeligt!

Mikael:

Hvad skal vi gøre?

Esra:

Jeg har spurgt Jesu far, altså Gud Herren! Men han sagde, at vi ikke måtte hjælpe ham. Jesus skal klare det selv!

Mikael:

Jamen hvorfor er de så onde mod ham? Hvorfor hænger han på et kors? Han kan da ikke klare sig selv, hvorfor må vi ikke hjælpe ham?

Esra:

Det ved jeg ikke. Gud giver ikke altid en forklaring.

(Esra og Mikael går ud. De to soldater kommer ind. Jesu kappe og tøj lægges på kanten mellem dem).

Soldat 1:

Pyh ha, så fik vi endelig fat på ham, Jesus ... Nu hænger han på korset, så kan han ikke slippe væk.

Soldat 2:

Nej, nu er det ude med ham! Endelig!

Soldat 1:

Han er altså også mærkelig! Han siger, at Gud er hans far!

Soldat 2:

Ja, han må være skør ... Han sagde og gjorde så mange mærkelige ting!

Soldat 1:

Nå, men når han nu snart er død, så har han jo ikke brug for sin kappe og sit tøj mere ...

Soldat 2:

Nåh nej! Skal vi så ikke dele det? Jeg kan da godt bruge noget nyt tøj.

Soldat 1:

Ok, du får det der, og så tager jeg resten *(de deler tøjet – kun kappen er tilbage).*

Soldat 2:

Hvad så med kappen? Den kan ikke deles. Og det ville være ærgerligt at rive den i stykker?!

Soldat 1:

Kan vi ikke trække lod?

Soldat 2:

Ok. Jeg har en mønt, så kan vi slå plat eller krone.

KORS, RØVER OG JESU DØD



Soldat 1:

Jeg siger "plat". Så har du "krone"!

Soldat 2:

(Slår plat eller krone med mønten). Det blev krone!
(Begejstret); Så er kappen min!

Soldat 1:

Øv øv!

Soldat 2:

Nå, men vil du ikke med hen til Golgata igen? Måske er Jesus blevet tørstig, mens han hænger der på korset.

Soldat 1:

(Overrasket). Vil du give ham vand at drikke?

Soldat 2:

Næh! Jeg har noget eddike ...

Soldat 1:

Ha ha, god idé! Lad ham bare få det - det smager forfærdeligt!

(Soldater ud. Mikael og Esra ind).

Mikael:

Hvorfor er de så onde mod Jesus alle sammen? Hørte du, at den ene af røverne, som hænger på korset, gjorde nar af Jesus? Du siger, at du er Guds søn! Så må du kunne redde dig selv og os, sagde han.

Esra:

Ja, men så sagde den anden røver: Pas på! Du hænger jo på korset ligesom Jesus. Og det er vores egen skyld, at vi hænger her! Vi er røvere, men Jesus har aldrig gjort noget ondt.

Mikael:

Nej, Jesus har aldrig gjort noget ondt!

Røver:

(Stemmen kan høres bag teatret). Jesus, husk på mig, når du kommer hjem i Himlen!

Esra:

Hørte du det? Det var røverens stemme ... Mon Jesus svarer ham?

Jesus:

(Stemmen kan høres bag teatret). Røver, i dag skal du være sammen med mig i Himlen!

Mikael:

(Begejstret). Det var Jesus, der sagde det! Han sagde, at røveren skal være sammen med Jesus i Himlen - i dag!

Esra:

Betyder det, at Jesus kommer hjem til Gud?

Mikael:

Af sted, Esra! Spørg Gud Herren!

Esra:

(Farer som et lyn ud af teatret, mens han råber):
Er det sandt, Herre? Kommer Jesus hjem i dag?

(Stilhed et øjeblik. Derefter kommer englen langsomt og forvirret ind i teatret igen).

Mikael:

(Spørgende og utålmodig.) Hvad skete der, hvad sagde Gud?

Esra:

Det er rigtigt nok. Jesus kommer snart hjem. Men ...

Mikael:

Men hvad, Esra?

Esra:

(Hvisker, ulykkelig). Vi ... vi må ikke gribe ind. Uanset hvad der sker, så må vi ikke hjælpe Jesus. Gud Herren har det hele i sin hånd. Men jeg tror, der vil ske noget forfærdeligt.

Mikael:

Hov, det bliver mørkt dernede nu!

(Sluk lyset i lokalet, hvis det er muligt - kun lys på dukkerne).

Esra:

(Ryster på hovedet). Jamen det er jo midt på dagen?! Det kan da ikke lade sig gøre?

Mikael:

Jo, prøv at se! Det er blevet mørkt derude (peger ud på publikum).

(Lyset på teatret slukkes også. Jesu stemme kan høres bag teatret).

Jesus:

(Svag, udmattet stemme). Det er fuldbragt!
(Råber). Far, jeg lægger mig i dine hænder!

KORS, RØVER OG JESU DØD

Mikael:

Det var Jesus ... (Fortvivlet). Hvad er det, der sker? Hvad betyder det?

Esra:

Jeg ved det ikke.

(Mikael og Esra ud).

(Lyset tændes på teatret. Der lyder larm, som et jordskælv (fx.larm fra et bord eller stol, der rumsteres med eller lydeffekt). Soldat 1 og 2 kommer ind).

Soldat 1:

(Forvirret og forskrækket). Så du det?

Soldat 2:

(Bange). Nej, jeg mærkede det! Det må være et jordskælv?

Soldat 1:

Det kan godt være, men det betyder ingenting! Jeg SÅ noget, der var meget værre!

Soldat 2:

Hvad kan være værre?

Soldat 1:

Jeg så, at gravene sprang op – og mange af de døde gik ud af deres grave!

Soldat 2:

Det er da umuligt! Det kan ikke lade sig gøre!

Soldat 1:

Nej, men det gjorde de alligevel. Jeg mødte Silas, som døde for to år siden. Jeg så ham med mine egne øjne! Og der var mange flere.

Soldat 2:

Hvad er det, vi har gjort? Den mand, som vi korsfæstede, må virkelig være noget specielt!

Soldat 1:

(Eftertænksomt). Ja, han var Guds søn!

Soldat 2:

Kom! Lad os komme væk ...

(Soldater ud. Esra og Mikael ind).

Esra:

Nu er jeg altså helt forvirret! Det bliver mørkt midt om dagen, Jesus råber: Det er fuldbragt! Der

kommer jordskælv, og mange døde bliver levende og går ud af deres grave ... Forstår du noget af det hele?

Mikael:

(Fortvivlet). Nej, og jeg er bange for ...

Esra:

Bange for hvad?

Mikael:

Jeg er bange for, at Jesus er død ...

Esra:

Død? Jamen Guds søn kan da ikke dø!

Mikael:

Jo, prøv at se, hvad der sker nede på jorden ...

(Mikael og Esra ud. Josef fra Arimatæa og Maria Magdalene ind).

Josef:

(Går hen til Maria). Maria Magdalene! Jeg er Josef fra Arimatæa. Jeg var også gode venner med Jesus. Jeg vil vise dig, hvor jeg har begravet Jesus.

Maria:

(Ked af det). Tak!

Josef:

Jeg gik hen til Pilatus - altså ham, som bestemte, at Jesus skulle korsfæstes - og spurgte, om jeg måtte få lov til at begrave Jesus. Det måtte jeg gerne. Jeg tog et lagen, svøbte det om ham og lagde ham i den grav, som jeg har købt til mig selv.

Maria:

(Konstaterer stille). Så er han virkelig død! Jeg er så ked af det! Jeg forstår ikke, hvorfor han skulle dø. Jeg håbede, at han var vores nye konge ...

Josef:

Det håbede jeg også. Men jeg tror, at Gud har en plan ...

Maria:

Måske – jeg ved det ikke! Jeg er så ked af det!

Josef:

Ja, du elskede Jesus. Det er rigtig svært!

Maria:

Jeg tror, at jeg vil sætte mig lidt ved graven.

KORS, RØVER OG JESU DØD



Josef:

Det er en god idé! Det er lige heromme bagved – kom, Maria Magdalene!

(Maria og Josef ud. Mikael ind).

Mikael:

Esra er inde hos Gud Herren for at spørge, hvad der sker.

Så! Nu tror jeg, at han kommer ...

(Esra kommer stille ind).

Mikael:

Hvad så, Esra? Hvad siger Gud Herren?

Esra:

Gud siger, at han elsker alle mennesker på jorden uendelig højt. Men der er så meget ondt i menneskenes verden. Nu vil han ha', at Jesus skal tage skylden for det alt sammen.

Mikael:

(Fortvivlet). Jamen, hvorfor? Det kan da ikke være rigtigt. Det er jo ikke ham, der har gjort noget forkert.

Esra:

Nej, men der er ingen andre muligheder, siger Gud. Han vil redde mennesker fra al den ondskab og alt det forkerte, de får rodet sig ud i.

Mikael:

Men hvorfor sagde Jesus så, at det var fuldbragt?

Esra:

Gud Herren fortalte mig, at det betyder, at Jesus har gjort sin opgave færdig. Han tog skylden og døde – og lagde sig i Guds hænder, fordi han vidste, at Gud har styr på det.

Mikael:

Tænk, at Jesus elskede mennesker så højt, at han ville dø for dem.

Esra:

Ja, det er utroligt. Men Gud Herren sagde også til mig, at det ikke slutter med, at Jesus døde. Efter sabbatten – altså om tre dage - sker der noget fantastisk.

Mikael:

(Begejstret). Er det rigtigt? Det glæder jeg mig til at opleve.

Esra:

Det gør jeg også!

Så er der lagt op til at fortælle om påskedag. Eller spille dukketeater om Jesu opstandelse.

Af Hanne Hebsgaard

