

# Kongebordvers

Tekst: M. Christensen, 30. januar 2026 (skrevet til søndagsskole sommerlejr temaet konger og dronninger)  
Melodi: Sigurd Barrett, 30. januar 2024 (omkvædet fra "Kongesangen": Forbundne, forpligtet)

Før maden:

For maden på bordet  
Vi takker Kongen Jesus!  
For Badet, for Ordet  
Vi takker Kongen Jesus!



Efter maden:

Blev mættet, fik kræfter  
Vi takker Kongen Jesus!  
For spjættet, for Skriften \*)  
Vi takker Kongen Jesus!

Lyt og lær melodien  
Lyt til Sigurd Barrett's Kongesang  
på YouTube



\*) "Spjættet" henviser til dåben, hvor Gud har givet os Livet og "Skriften" henviser til Bibelen

Noder til melodien (kun omkvædet)

**Kongesangen**

Musik og tekst: Sigurd Barrett, 2024

For - bund - ne, for - plig - tet, for Kon - ge - ri - get Dan - mark. For - bund - ne, for - plig - tet, for Kon - ge - ri - get Dan - mark. 1. For - bund - ne med hin - an - den og med det, der er stør - re end os. For - bun - det tæt med ver - den, det er bed - re at kæm - pe for fred end at skæn - des og slås.

## Kongesangen

Omk. Forbundne, forpligtet  
For kongeriget Danmark  
Forbundne, forpligtet  
For kongeriget Danmark!

**Forbundne** med hinanden  
Og med det, der er større end os!  
Forbundet tæt med verden  
Det er bedre at kæmpe for fred  
end at skændes og slås!

**Forpligtet** til at favne  
De værdier, vi sammen har skabt!  
Forpligtet dybt i hjertet  
For den frihed som Grundlovens bæres  
må aldrig gå tabt!

**For kongeriget Danmark**  
Og det bånd, som vi altid har haft!  
Skal vi som folk stå sammen  
For med tillid og vilje og mod  
får vi styrke og kraft!



# Kongebordvers

*Tekst: M. Christensen   Melodi: Sigurd Baret*

**For maden på bordet  
Vi takker Kongen Jesus!  
For Badet, for Ordet  
Vi takker Kongen Jesus!**

**Blev mættet, fik kræfter  
Vi takker Kongen Jesus!  
For spjættet, for Skriften  
Vi takker Kongen Jesus!**



# Konge bordvers





# Konge bordvers



# Intro til kongebordvers

I forbindelse med, at Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler har valgt temaet ”konger og dronninger – kun én konge er perfekt” som tema på årets sommerlejr 2026, har jeg lavet et bordvers, der matcher kongetemaet.

Versene findes i forlængelse af denne intro

## TEMAET KALDER PÅ ET KONGEBORDVERS

Temaet om konger og dronninger og især om Jesus som konge er utrolig spændende, inspirerende og ideelt til at belyse det centrale i Bibelens budskab og rammer lige ind i børns tankegang og interesser.

Og for at hele lejren kan være gennemsyret af det gode tema, er det oplagt at lave et bordvers med kongetema.

## MELODIEN

Melodien er valgt med tanke på at tilføre bordverset noget kongeligt og er derfor hentet fra en moderne kongesang, som Sigurd Barrett lavede 30. januar 2024 i anledning af tronskiftet 14. januar 2024.

Kongesangen og dens melodi er både ny, melodisk og i tidens ånd; og lavet til børn.

Den er udgivet sammen med ”Sigurds sange om Grundloven” i et hæfte, hvor der findes både tekst og noder til sangen. Kongesangen optræder også som musikvideo på YouTube med billeder fra kong Frederiks kroning, med Sigurd Barrett på klaver, festlige musikere og en flok glade børn med flag fra både Danmark, Grønland og Færøerne. Benyt QR-kode herunder. Sangen kan også bruges i sig selv som sang på sommerlejren.

det er kun melodien fra omkvædet, der er benyttet for at holde bordversene korte og enkle.

## EN KORT TEKST

Teksten er kraftig inspireret af Kongesangens omkvæd i enkelhed, gentagelse, rim og rytme.

Ordene ”konge” og ”Jesus” er gennemgående for at pointere, at det er den eneste perfekte konge og Gud, der skal have vores taknemmelighed for mad, liv og alt andet.

Versene er meget korte og rimer flere steder, for at være nemme at huske og at lære udenad; og måske efterfølgende kan blive brugt i børnenes hjem, børneklub, på en anden lejr eller i en anden sammenhæng. De korte vers gør, at ordene er meget ”mættede” og fulde af betydning. Dette kan kræve en forklaring for børnene; især børn, der ikke har hørt så meget om Gud og Jesus i deres barndom.

## BÅDE VERS TIL FØR OG EFTER MÅLTIDET

Der er lavet to vers. Ét vers til før måltidet og ét vers til efter måltidet.

De to vers er lavet, for at give mulighed for både at huske at sige tak, fordi man har fået mulighed for at få noget mad at spise og for at sige tak, fordi man er blevet mæt og kroppen er blevet styrket af maden.

De to vers hænger sammen, ved at det andet vers er ”svaret” på første vers.

Det er mest essentielt at synge et bordvers før måltidet, så man starter med taknemmeligheden. Men det er også godt at slutte måltidet med et bordvers, så man kan gå fra måltidet med taknemmelighed; selvom det måske kan glemmes i dagens travlhed.

Er det mere overkommeligt, kun at lære ét vers, kan det første vers bruges både før og efter måltidet.

## TEKSTENS BETYDNING

Her kommer en forklaring på Kongebordversenes betydning til egen baggrundsviden eller til videregivelse til sommerlejrens børn, da versene i sig selv er meget korte og kan være svære at forstå.

”For maden på bordet” henviser helt konkret til den mad, der er til rådighed for måltidet. Men videre ud henviser det også til tak for skaberværket, som Gud har skabt og dermed har givet os planter og dyr, som vi

kan spise.

”Vi takker Kongen Jesus” henviser til, at det er Gud og Jesus, som skal have vores tak. Og ikke mindst er det møntet på årets tema om konger og dronninger og at Jesus er Kongen over alle konger, som er Gud og var med ved skabelsen, da planter og dyr blev skabt.

”For Badet og Ordet”. Begge ord med stort, da det henviser til et bestemt bad, nemlig dåben og et bestemt ord, nemlig alle de ord, der står i Bibelen. Takken for de to ting er taget med, fordi de er med til at gøre os til kongebørn; i dåben bliver vi Guds børn (kongebørn) og i Ordet kan vi få hjælp til at leve som kongebørn.

”Blev mættet, fik kræfter” henviser til første linje i første vers og hvad maden gør for os, at vi får stillet vores sult og kroppen får næring og vi får kræfter til muskler og hjerne.

”For spjættet, for Skriften” henviser igen til dåben og Ordet. Vi takker for, at vi i dåben bliver født på ny, vi giver det første spjæt og vi må spjætte, dvs. leve som Guds kongebørn. Vi takker for, at vi kan læse ordene i Skriften, som Bibelen også kaldes; og Skriften er jo god at have og læse i til livet som kongebarn.

### AFRUNDING OG BILAG

Med håbet om at disse kongebordvers må være til glæde for børn og voksne og være med til at gøre søndagsskolesommerlejren 2026 til en kongelig oplevelse.

Og at kongebordversene må få lov til at leve videre efter lejren; som et minde om lejren og/eller blive brugt til bordvers fremover.

Teksten findes herunder og på et kopi-ark til fri kopiering og noderne til musikanterne er på et node-ark.

Hilsen Marie Christensen fra Gl. Sole

# Kongebordvers

*Tekst: M. Christensen, 30. januar 2026*

*Melodi: Sigurd Baret, 30. januar 2024 ("Kongesangen", omkvædet: Forbundne, forpligtet)*

*Før maden:*

For maden på bordet  
Vi takker Kongen Jesus!  
For Badet, for Ordet  
Vi takker Kongen Jesus!

*Efter maden:*

Blev mættet, fik kræfter  
Vi takker Kongen Jesus!  
For spjættet, for Skriften  
Vi takker Kongen Jesus!

Lyt og lær melodien  
Lyt til Sigurd Baret's Kongesang  
på YouTube

