

## LEVENDE FORTÆLLING – JOSEF FORTÆLLER

Bibeltekst:

Lukas 2,41 – 52

*"Levende fortællinger" – er en opdigtet fortælling, hvor man møder biblens personer "live" og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel.*

*Klæd dig ud og vær den person, som her er beskrevet eller brug fortællingen som oplæsning for børnene. Læs den noterede bibeltekst, som en del af din egen forberedelse.*

Ideer til udklædning:

En kjortel, et tørklæde, sandaler.

Ideer til rekvisitter:

En hammer, nogle søm, lidt træ, andet værktøj.

### Josef fortæller:

"Hej med jer. Jeg er lige i gang med at reparere en seng, men jeg kan bare ikke finde min hammer. Det er bare ærgerligt, og jeg kan ikke huske, hvor jeg har lagt den. Har I prøvet, når noget bliver væk?"

Hmm (*tænker lidt*). Jeg kommer lige i tanke om noget, der skete her for nogle uger siden. Da var Maria, Jesus og jeg til påskefest i den store by Jerusalem. Det var første gang, at Jesus skulle med, for nu er han blevet 12 år. Påskefesten er en meget vigtig fest og varer i syv dage. Vi havde en dejlig fest sammen med vores familie og var oppe i templet med gaver til Gud og bede der.

Og så begyndte rejsen hjem igen til Nazareth. Jesus ville så gerne løbe og lege sammen med de andre børn, så det fik han lov til. Vi kunne ikke lige se ham, da vi rejste hjem ad, men vi regnede med, at Jesus var løbet i forvejen. Men des længere vi kom, des mere urolige blev vi – især Maria. Vi begyndte at spørge alle, om de havde set en dreng, der så sådan ud. Nej, alle rystede på hovedet. Nu blev vi rigtig bange, og Maria løb grædende rundt og ledte. Vi gik tilbage til byen og vandrede rundt i gaderne, mens vi spurgte alle, vi mødte.

Til sidst besluttede vi at gå op i templet. Måske var han der, og hvis ikke kunne vi bede til Gud om hjælp. Da vi kom derop, sad der nogle præster og snakkede, og da vi kom nærmere, så vi, at Jesus sad inde i midten og lyttede til præsterne.

Jeg kunne høre, at han spurgte dem om flere ting. Sikke nogle kloge spørgsmål. Vi blev bare så glade, og Maria løb hen til Jesus og omfavnede ham. Vi blev også lidt sure på ham. Hvorfor var han ikke blevet hos os? Og så sagde Jesus noget mærkeligt: "Hvorfor har I ledt efter mig? Vidste I ikke, at jeg hører til i min Fars hus?" Jamen, tænkte jeg, jeg er jo din far. Men så kom jeg til at tænke på alt det andet mærkelige, der skete, da Jesus blev født. Englen, som kom til Maria med besked om, at hun skulle føde Guds Søn, og jeg havde en drøm, hvor Gud også talte til mig om, at jeg ikke skulle være bange for at gifte mig med Maria. Senere alt det både hyrderne og vismændene fortalte. Hmm, gad vide, hvad vi mere skal opleve sammen med Jesus?

Nå, nu ved jeg, hvor jeg har gemt min hammer. Jeg må videre med sengen."