

# AT VASKE HINANDEN

Jesus ønsker, vi skal hjælpe og tjene hinanden – uanset, hvem vi er. Jesus var selv et forbillede på det. Men hvem gider at vaske hinandens sure tæer?

## DAGENS AKTIVITET:

Vask hinandens fødder (aktivitet 3) og illustrere andre måder, man kan hjælpe hinanden på (aktivitet 10).  
(Øvrige ideer se temaets "Aktivitetsoversigt")

## UGENS TEKST:

Joh 13,1-17

## LEDERTANKER:

- Hvordan bruger du selv Jesu som forbillede til at tjene – og juniorer og ledere i din klub?
- Hvordan lader du Jesus tjene dig?

## TEKSTEN I FOKUS

### BAGGRUND

- Begivenheden finder sted ved påskemåltidet kort tid før Jesu død og opstandelse.
- Fodvaskning var på den tid normalt før et måltid, da vejene var støvede, og folks fødder var beskidte. Havde man slaver i huset var det dem eller den nederste i hierarkiet, der foretog fodvaskningen.

### LEKSIKON

- *Lod og del*: Høre sammen med.
- *Salige*: En tilstand af lykke, velvære og tilfredshed pga. åndelig glæde, har eller vil få del i den evige frelse i gudsriget.

### FOKUSPUNKTER

- Jesus ønsker at tjene os.
- Jesus er vores forbillede.
- Vi skal tjene hinanden.

### SAMTALEBRUK

1. Hvad vil det sige at være et forbillede?
2. Hvorfor skulle jeg vaske andres sure tæer? De vasker jo heller ikke mine.
3. Hvad får jeg ud af at hjælpe andre?

### GENNEMGANG AF FOKUSPUNKTER

Jesus ønsker at tjene os

Fortæl, hvordan Jesus til det sidste viste disciplene sin kærlighed ved konkret og jordnært - at vaske deres fødder (aktivitet 3). Det var han ikke for fin

til. Alle fik vasket fødder, selvom han vidste, at fx Judas ville vende ham ryggen. Fortæl, hvordan Peter nægtede, fordi han synes, at Jesus var for "stor" til at vaske hans fødder. Men Jesus belærte ham om, at det var nødvendigt, hvis han ville have fællesskab med ham. Jesus havde i sin hverdag med disciplene vist, hvordan man skulle tjene sin næste. Det gjorde han selv, selvom han til det sidste var trængt. De næste dage skulle jo være en lang tjeneste, da han skulle dø og opstå for at gøre det muligt for os at få "vasket synderne væk"/at blive tilgivet. Dette var nødvendigt, for at vi kan have fællesskab med Jesus i al evighed. Så højt elskede Jesus os – i konkret handling.

*Tal om, hvor svært det sikkert har været for Jesus at tjene til det sidste. Tal om, hvad Jesus tjener os med i dag?*

### Jesus er vores forbillede

Jesus levede sit liv, så andre kunne se, hvordan de skulle leve. "Se på mig", sagde han. "Gør som mig! Jeg er jeres forbillede – også når det koster ..."  
Vi kan ikke som Jesus leve et perfekt liv, så andre bare kan se på os. Men alligevel kan vi lære af Jesus, øve os i at gøre som han ville have gjort. Jesus sagde sandheden om ham selv og Gud, han viste at alle havde værdi, han ville være sammen med alle osv. Vi skal gøre som Jesus. Vi skal overveje: What Would Jesus Do? (WWJD), inden vi handler.

*Tal om, hvordan vi kan være forbilleder for hinanden i vores hjem, skole og klub. Tal om, hvad vi kan gøre, når det ikke lykkes at være et godt forbillede.*



### Vi skal tjene hinanden

Jesus opsummerer, hvad det er, han vil lære disciple: De skyder at tjene hinanden (aktivitet 10). Han vil, at vi skal gøre det godt for andre uanset rang og status. Alle kan gøre noget for nogen, hvis man vil. Men det kan kræve en enorm vilje at være villig til at hjælpe og til tider at udføre det "beskidte" arbejde for andre. Fx at hjælpe den, der bliver mobbet eller tømme skraldespanden for sin mor.

Jesus tjente os ved at give sit liv for os. Vi skal ikke give vores liv, som Jesus gjorde, men vi kan gøre mange andre ting, fx give smil, opmuntring, trøst, vejledning, penge og tid.

Vi skal tjene andre, fordi Jesus tjener os. Vi skal have omsorg for hinanden, fordi han har omsorg for os. Osv.

Jesus møder os bl.a. igennem andre menneskers hjælp, og vi må tro på, at når vi gør noget for andre, så møder de Jesus igennem os.

*Tal om, hvad man fx kan hjælpe sin mor, far, bedste-forældre, veninde og ven med? Hvad kan vi hjælpe hinanden i klubben eller manden på bænken med?*

#### EKSTRA FOKUSPUNKTER

- Vi skal være villige til at modtage Jesus hjælp.
- Hele verden kan få del i Jesu tjeneste.

*Vi skal være villige til at modtage Jesus hjælp*  
Fortæl om Judas, der få timer efter skulle røbe, hvem Jesus var. Alligevel vaskede Jesus Judas'

fødder, vel vidende, at Judas fravalgte ham. Men Jesus elskede ham alligevel, selvom Jesu fjender var vigtigere for ham, end Jesus var. Nogle gange tror vi, måske som Judas, at vi kan klare os uden Gud og Jesu hjælp, men det kan vi ikke. På trods af det, så elsker Jesus os og begynder forfra med os. For han ønsker altid at tjene os. Vi skal være bevidste om at bruge den hjælp, som Jesus dagligt rækker til os, igennem sit nærvær, andre mennesker, bøn, bibellæsning, osv. så vi ikke får et forkert fokus i vores liv.

*Tal om, hvordan vi konkret gør os afhængig af Jesu hjælp – og tilgivelse for vores fejl og mangler.*

*Hvorfor kan det være svært at modtage andres hjælp?*

#### Hele verden kan få del i Jesu tjeneste

Jesus vaskede disciplenes fødder, og så fik de del i ham. I dag bliver mennesker døbt i hele verden for at få del i alt det, som Jesus vil give. I dåben tjener Jesus os, og vi får del og lod i ham. Vi får Gud som far, syndernes forladelse, Helligånden, barnet bøn: Fadervor, bliver en del af menigheden osv. Da Jesus døde på korset, gjalt hans død alle mennesker i hele verden. Jesus har tjent hele verden, og vi skal tjene der, hvor vi bor ved at efterligne vores forbillede: Jesus.

*Tal om, hvad det betyder at være døbt.*

## ANDRE ELEMENTER

#### BIBELORD

"Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer" (Joh 13,15).

#### DAGENS LEDEROPGAVE TIL FÆLLESSKABET

Vær ekstra god ved juniorerne, giv dem fx en pude i ryggen, et glas vand eller et tæppe. Vis dem, at du holder af dem og ønsker at være god ved dem. Giv

dem evt. fodbad og fodmassage, hvis de ønsker det. Sådan viste Jesus, at han elskede sine disciple.

#### KREATIV BØN

Giv under bønnerne mulighed for stilhed, hvor juniorerne kan få mulighed for at bede om hjælp til, hvem de særligt skal tjene.

FIND MERE HJÆLP – SØG **T418** PÅ SOENDAGSSKOLER.DK

 Husk, at du skal være logget ind for at søge.

