

Lov og evangelium

Del	Uddybning
Icebreaker	Skriv "lov" og "evangelium" på to sedler på gulvet. Lav nu en brainstorm, hvor deltagerne selv skriver, hvad de tænker på, når de læser de to ord.
Sange og bøn	Forslag sange: <i>Vi synger, ja, vi synger</i> (SM 137) og <i>For så højt har Gud elsket verden</i> (SM 159) <i>Min fortjeneste</i> (FS 131) og <i>Ren og retfærdig</i> (FS 143)
Forkyndelse	Tekst: Mark 10,13-22 Pointer du gerne skal have med: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Det er Gud, der giver evigt liv</i> - <i>Vi kan ikke selv, men for Gud er alting muligt</i> - <i>Du skal gøre noget som kristen (kun ♥♥ og ♥♥♥)</i>
Inputs	Skriv synder ned på papirlapper og brænd dem af i en gryde. Brug termometer og medicin som billeder på lov og evangelium. <i>NB: læs evt. Forkynd for børn om lov og evangelium til egen forberedelse.</i>
Aktivitet	Ståtrold – loven kan gøre os magtesløse, så vi har brug for en befrier, Jesus.
Afsluttende bøn	Husk at få bedeemner fra deltagerne og snak om, hvorfor det er vi beder.

Icebreaker

Formålet er lige at komme lidt ind på hinanden og få startet med et grin og en lille hyggelig leg.

Sange og bøn

Du ved som leder, hvilke sange dine deltagere kender. Vi har i skemaet herover foreslået to sange fra henholdsvis Syng Med (SM) og Fællessang (FS).

Det er en god ide at bede for aftenen, inden I går videre.

Inputs

Tanken med inputs er, at de skal være en lille pause/break i forkyndelsen. De hjælper derved med at fastholde tilhørernes opmærksomhed, så forkyndelsen ikke bare bliver én lang enetale fra din side af.

Aktiviteter

Aktiviteten er til for at få deltagerne i gang, særligt til dem som har svært ved at sidde stille eller har brug for noget konkret at hænge forkyndelsen op på.

NB: Nogle gange kan man med fordel lægge aktiviteten som en del af forkyndelsen og bruge den aktivt i selve forkyndelsen.

Afsluttende bøn

Bøn er omtalt som det stærkeste våben i den kristne værktøjskasse, og det skal bruges. Det er vigtigt at få deltagerne på banen her, måske i forhold til at bede højt eller lignende. Find evt. inspiration til forskellige bønformer i IMUs folder [15 livliner](#). Del bedeemner, så det kan blive en vane at lægge ting i ens liv og gerne hele livet over i Guds uendeligt stærke hænder.

Sværhedsgrader – forskellige målgrupper

På de følgende sider er der forslag til forkyndelse, som er markeret med ♥, ♥♥ og ♥♥♥. Det er op til dig som leder at vurdere, hvilken forkyndelse, der passer bedst til dine tilhørere.





Sværhedsgrad: ♥

Genfortælling af teksten

Begynd med at genfortælle/visualisere teksten.

Sæt jer rundt i en cirkel. Fortæl nu en af Jesu beretninger. Den bliver pludselig afbrudt af en, der kommer ind med en baby(dukke) og gerne vil have Jesu velsignelse. Men så siger en person: "Det med Jesus - det er altså ikke for børn!" Så siger du: "Hov hov, det passer ikke det der! Lad barnet komme til mig, for Guds rige er også for børn. Det er faktisk sådan, at alle skal modtage Guds rige som et lille barn, ellers kan man slet ikke komme ind." Tag nu barnet ind, velsign barnet og bed for barnet.

Nu skal der komme en ind (gerne løbende), som har et spørgsmål til Jesus. "Jesus, hvad skal jeg gøre for at jeg kan få evigt liv?" Jesus: "Du kender de 10 bud, du må ikke stjæle, du må ikke lyve, du skal ære din far og mor osv." Den unge mand: "Det har jeg gjort hele mit liv! Jeg har altid gjort det rigtige." Jesus kigger på den, der spørger, længe og intenst og siger så: "En ting mangler du, sælg alt hvad du ejer og giv pengene til de fattige. Bag efter så kom og gå sammen med mig." Den spørgende bliver helt vildt frustreret og ked af det. (Få det gerne tydeliggjort, at spørgeren er rig)

Fokus 1: Det er Gud, der giver evigt liv

Den historie der lige er blevet fortalt ovenfor handler om, hvordan man kommer ind i Guds rige/bliver frelst.

Hvad er Guds rige?

Hvordan kommer man ind i Guds rige?

Den eneste måde at komme ind i Guds rige er ved at komme til Jesus. Måden man kommer til Jesus, er ved at tror på ham, og når man tror på Jesus, kommer man ind i Guds rige. Så "simpelt" er det!

Det er kun Jesus, der giver evigt liv. Hvis vi prøver selv, så fejler vi. Det var det, som skete for ham den rige, der kom til Jesus. Han ville frelse sig selv, og det er der ingen, der kan. (Find gerne et eksempel som ingen kan: f.eks. løfte Storebæltsbroen). Vi må komme til Jesus og sige: "*Jeg kan ikke selv, hjælp mig!*" Ligesom et lille barn eller en baby heller ikke kan klare noget selv, så kan vi ikke frelse os selv.

Fokus 2: Vi kan ikke selv, men for Gud er alting muligt

Snak om hvilke ting en baby selv kan klare?

Vi er som et lille barn over for Gud. Vi har brug for hjælp til det hele. Ligesom jeres forældre har givet jer det, I havde brug for da I var helt små, sådan giver Gud os det, vi har brug for.

Sandheden er, at det som er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud. Der er bare nogle ting, som vi som mennesker ikke kan.

Nævn nogle ting, som du ikke kan klare selv og få deltagerne til at overveje og snakke om det samme.

Hvis vi tror på Jesus, så er vi med på hold Jesus og hold Jesus vinder altid. Når man er på hold sammen, så er man gode til forskellige ting. På hold Jesus får vi lov til at være med, fordi vi tror på Jesus, og så vinder han hele kampen for os.





Sværhedsgrad: ♥♥

Begynd med at læse eller genfortælle teksten.

Fokus 1: Det er Gud, der giver evigt liv

Teksten indeholder to beretninger, som på en måde står i kontrast til hinanden.

I den første (v. 13-16) læser vi om, hvordan nogle mennesker kommer til Jesus med deres små børn i tillid om, at han vil tage imod dem, og Jesus siger: "Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det."

I den anden beretning (v.17-22) hører vi om en rig mand, der kommer til Jesus med spørgsmålet: "Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?".

Begge beretninger siger altså noget om, hvordan man får evigt liv.

Hvad betyder det egentlig at komme ind i Guds rige, og hvordan får man del i det evige liv?

Fokus 2: Vi kan ikke selv, men for Gud er alting muligt

Den første beretning om de små børn bliver læst i kirken hver gang, der bliver holdt barnedåb. De små børn i beretningen – og også dem i kirken – kan ikke selv gøre en helt masse. De er afhængige af andre.

På samme måde er det med os. Vi kan ikke frelse os selv.

Hvad skal vi frelses fra? Hvordan finder vi ud af det?

I den anden beretning hører vi om, hvordan den rige mand tror, at han har holdt "alt sammen lige fra min ungdom." Mon det er sandt?

Bibelen fortæller om, hvordan alle mennesker træder ved siden af, om mon ikke de fleste af os kender til at såre andre mennesker på den ene eller anden måde. Det er som om, at vi ikke kan lade være med at handle forkert, og det er faktisk også det, som Bibelen fortæller os – den kalder det synd.

Det er som om den rige mand ikke kan se, at han er angrebet af synden, men da Jesus beder ham om at sælge alt, hvad han ejer og følge ham, så går det op for manden, at han ikke er i stand til at leve efter Guds bud i kraft af sig selv.

Guds vilje, loven, viser os ligesom et termometer, at vi er syge med synd, og at vi igen og igen gør det, der er forkert. Og ligesom en syg ikke kan gøre sig selv rask ved at bruge et termometer, så kan vi heller ikke blive fri for synden ved at bruge loven.

Der skal medicin til, og medicinen er Jesus. Det er evangeliet. Kun hvis vi tror på ham, kan vi blive fri fra synden.

Tror du på Jesus, og hvad betyder det for dig? Forklar med dine egne ord, hvad evangeliet er.

Fokus 3: Du skal gøre noget som kristen

Det er altså alene troen på Jesus, der frelser os, men betyder det, at vi ikke skal gøre noget som kristne?

Jo, vi skal gøre noget, men det er ikke *for at blive* frelst, men fordi vi *er* frelst.

Hvad skal du gøre, og hvem skal du særligt være noget for?





Sværhedsgrad: ♥♥♥

Begynd med at læse teksten.

Fokus 1: Det er Gud, der giver evigt liv

Teksten indeholder to beretninger, som på en måde står i kontrast til hinanden.

I den første (v. 13-16) læser vi om, hvordan nogle mennesker kommer til Jesus med deres små børn i tillid om, at han vil tage imod dem, og Jesus siger: "Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det."

I den anden beretning (v.17-22), som faktisk fortsætter helt frem til v. 31, hører vi om en rig mand, der kommer til Jesus med spørgsmålet: "Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?".

Begge beretninger siger altså noget om, hvordan man får evigt liv.

Hvilke forskelle er der mellem de to beretninger?

Fokus 2: Vi kan ikke selv, men for Gud er alting muligt

De små børn kunne ingenting, men deres forældre kom i tillid om, at Jesus ville tage imod dem. Den rige mand troede, at han selv kunne gøre noget for at arve evigt liv, men da Jesus strammer skruen i v. 21, så må manden erkende, at han ikke kan selv.

Hvad er det, der sker her?

Læs Rom 3,19-20. Hvad siger denne tekst om loven?

Lovens opgave er at skabe "syndserkendelse", dvs. at når vi hører loven, som er udtryk for Guds vilje, så er det meningen, at vi skal blive klar over, at vi ikke kan selv. Dette erfarer den rige mand ikke i første omgang, da Jesus nævnte de ti bud for ham (v. 19). Men da Jesus fortsatte, blev manden klar over, at han ikke selv kunne.

Uanset hvor meget vi anstrenger os, så kan vi ikke frelse os selv. Det fortæller loven os.

Den eneste, der kan frelse os, er Gud: "For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, thi alting er muligt for Gud." (v. 27).

Derfor må vi komme til Gud ligesom de små børn. Ellers kommer vi slet ikke ind i Guds rige.

Hvorfor kan vi ikke selv? Kender du til ønsket om at ville selv? Hvordan får vi del i Guds tilgivelse?

Fokus 3: Du skal gøre noget som kristen

Vi kan altså ikke frelse os selv. Vi skal ikke gøre noget som kristne!

Det er på den ene side sandt, når det drejer sig om forholdet til Gud. Der er det troen på Jesus, det kommer an på (se Rom 5,1-2). På den anden side er det forkert, for selvfølgelig skal vi gøre noget som kristne. Jesus sluttede jo med at sige således til den rige mand: "Og kom så og følg mig!" (v. 21).

Vi skal følge Jesus. Det er det, det betyder, at være en discipel eller kristen. Og når vi følger Jesus, så er der både ting, vi skal gøre og noget vi ikke skal gøre. Et liv som kristen er et ja-liv og et nej-liv.

Hvilke ting skal vi særligt gøre som kristne? Hvad skal vi ikke gøre?

Læs Gal 5,13-14. Hvad betyder det?

Læs evt. også listerne i v. 19-21 og v. 22-23. Hvorfra får vi kraft til at gøre, som Paulus skriver om her?

