

# DE TI ØNSKER

- Mor! råbte Julie. - Du skal komme ind og hjælpe mig med at bede!

Mor gik ind i børneværelset, og der lå Julie i sengen med hænderne foldet over dynen. - Jeg er ved at bede til Gud, forklarede hun - og så kan jeg ikke finde på mere at bede om.

- Hvad er det, du har bedt om da? spurgte mor.

- Jeg har bedt om en stor æske farver og en tippebil og en kattekilling og en frø...

- En frø?

- Ja, sådan en stor, grøn frø, som hopper, når man klemmer på en ballon. Så har jeg bedt om, at Gud må passe på dig og mig og far, og at han vil lade det regne i morgen, så jeg kan få min nye regnfrakke på. Hvad mere synes du, jeg skal bede om?

Mor satte sig.

- Jeg tror næsten, jeg vil fortælle dig et eventyr først, sagde hun. - Jeg vil fortælle om de ti ønsker. Bagefter kan vi snakke mere om din bøn.

Og så fortalte mor om de ti ønsker:

- Der var engang en pige, som fandt en underlig, lille pind i græsset.

- En tryllestav! råbte pigen og svingede med pinden. Og pludselig stod en skøn fe lige foran hendes fødder.

- Du har fundet min tryllestav, sagde feen. - Nu kan du ønske dig ti ting!

- Så ønsker jeg, at jeg altid må vinde, når jeg spiller ludo med min bror, sagde pigen fornøjet. - Og så ønsker jeg, at jeg havde en tjener, som kunne rydde op på mit værelse, så jeg slap for at gøre det selv!

Feen nikkede. - Du har otte ønsker tilbage!

- Jeg ønsker, at jeg havde en hel sæk fuld af slik! råbte pigen - chokolade og karameller og bolsjer og lakridser og alle slags tyggegummi!

- Jeg ønsker, at ingen må opdage, at jeg har sådan en sæk, så jeg slipper for at dele med nogen. Og så ønsker jeg, at jeg kan spise det alt sammen uden at få huller i tænderne eller ondt i maven.

- Nu har du fem ønsker tilbage, sagde feen.

- Jeg ønsker mig... jeg ønsker mig... en kiste fuld af guldpenge og en fin, ny cykel og en masse flot tøj og...

- Stop! råbte feen. - Du har kun to ønsker tilbage. Tænk dig nu godt om!

Pigen satte sig ned i græsset og tænkte både grundig og længe. Så ønskede hun, at hun var den smukkeste i hele verden.

- Før du bruger dit sidste ønske, vil jeg fortælle dig noget, sagde feen. - Ved du, at der findes mange mennesker, som næsten ikke har mad? Ved du, at der findes mange mennesker, som må gå barfodet ude i sneen, fordi de ikke har strømper og sko? Ved du, at mange har mistet deres hjem i krige, og at mange børn ikke har nogen forældre længere? Mange sidder i fængsel, uden at de har gjort noget forkert, og mange er syge og har det slemt. Ønsker du ingenting for dem?

Ønsker du ikke mad til dem, der sulter, og tøj til dem, der fryser?

- Det kunne du have spurgt om noget før, sagde pigen. - Nu har jeg kun ét ønske tilbage, og det skal jeg bruge til noget andet. Jeg ønsker, at jeg må leve lykkeligt hele mit liv!

Feen bøjede hovedet og sagde: - Det ønske kan jeg ikke opfylde. Den, som kun tænker på sig selv, kan aldrig blive lykkelig. Farvell!

Så forsvandt feen, og den kom aldrig mere tilbage...

Julie var krøbet længere og længere ned under dynen, mens mor fortalte. Nu stak hun hovedet frem og råbte: - Det var et dumt eventyr! Det kan jeg ikke li'!

- Hvorfor kan du ikke li' det? spurgte mor.

- Fordi den pige ønskede sig sådan nogle dumme ønsker. Hun kunne vel havde ønsket noget til de fattige også og ikke kun til sig selv!

- Hvad så med dig da? sagde mor stille. - Hvad var det, du ønskede i din bøn? En æske farver til dig selv, en tippebil til dig selv, en kattekilling til dig selv, en hoppefrø til dig selv, regnvejir til dig selv, og at Gud måtte passe på dig og din far og din mor.

- Jeg vil bede om igen, snøftede Julie - og så skal du hjælpe mig med at bede en bøn, som Gud kan li'.

Men mor sagde, at hun også havde brug for at bede nogle bønner om igen, for voksne mennesker kommer også nemt til at bede om ting kun til sig selv.

Mor og Julie blev enige om, at de ville fortælle Jesus, hvor dårlige de var til at bede.

Julie foldede to små hænder, og mor foldede to store hænder, og sammen bad de om, at Jesus ville hjælpe dem til at bede på den rette måde.

*Fortælling af Kari Vinje.*

*(Fra bogen: Indledende konfirmandundervisning - en ide- og arbejdsbog til underviseren, Forlagsgruppen Lohse)*

