

## ”Fluen på væggen” - Emmausvandring

Forleden dag så jeg noget meget mærkeligt... jeg så Jesus. Jeg var ude at flyve en tur, og så hørte jeg to mænd gå og snakke sammen om alt det, der var sket i Jerusalem. Om Jesus, som var død. De var kede af det, kunne jeg høre. De snakkede om noget vildt: at nogle kvinder havde set Jesus, efter at han var død. Altså var han stået op af graven! Det kunne mændene nu ikke helt tro på, og det kan jeg godt forstå. Sådan noget sker jo altså ikke!

Okay, så blev jeg faktisk ret overrasket, for pludselig var Jesus der sammen med dem. Jeg opdagede slet ikke, at han kom, eller for den sags skyld, da han gik igen. Puff, så var han der. Nogle gange siger man, at ”han kom ud af den blå luft”, og det passede virkelig denne dag. Han spurgte de to mænd, hvad de gik og snakkede om. De var vist hans disciple. Ikke nogle af de kendte som fx Peter og Johannes. Nej, den ene hed noget så sjovt som Kleofas, og den anden kender jeg ikke navnet på. De kunne ikke kende ham. Var det ikke mærkeligt? Jeg kunne jo godt se, at det var Jesus. Jeg tror nu godt, Jesus vidste, hvad de snakkede om, for Jesus ved alt!

De fortalte, hvad der var sket med Jesus langfredag, og at nogle havde set ham opstå. De var skuffede og kede af det, for de havde troet, at Jesus skulle være deres konge. Jesus lod dem fortælle om alt det triste, som fyldte deres tanker. Det var nok godt, for ellers kunne de måske ikke have hørt efter, hvad han fortalte bagefter.

Jeg tror nu også, at Jesus var lidt skuffet over dem, for han sagde noget groft til dem. Han sagde, at de var tungnemme, ja faktisk for dumme til at forstå, hvad profeterne havde sagt (profeterne er dem, der har skrevet i GT og forudsagt ting om Jesus). De havde nemlig fortalt, at Jesus skulle lide og gå ind til sin herlighed i Himlen. Så fortalte Jesus en masse om, hvad der var skrevet i GT om ham selv. De to mænd kunne faktisk godt forstå det, når han forklarede det for dem. Jeg synes, det var ret spændende at høre Jesus fortælle alt det, så jeg fløj lige i nærheden af dem. De to disciple syntes vist også, det var ret spændende. De ville i hvert fald have ham med ind i deres hus, da de kom til Emmaus. De havde gået 12 km. Det er ret langt. Det mærkelige var bare, at de stadigvæk ikke kunne se, at det var Jesus.

Da de gik ind i huset, fløj jeg med og satte mig på væggen. Ved I, hvad jeg så? Jeg så dem spise derinde, og Jesus brækkede noget brød i stykker og bad en bordbøn. Så skete det... de genkendte ham, og så var Jesus pist væk.

Lidt efter kom de to disciple løbende ud af huset. De ville tilbage til Jerusalem og fortælle de andre disciple, at de havde set Jesus. Jeg var nu lidt træt efter den lange tur, men det var de åbenbart ikke mere. De var så glade for, at Jesus var opstået, kunne jeg se. Det er nu også ret fantastisk. Synes I ikke det?”

*Teksten vil lære os, at Jesus virkelig er levende og vil vise sig for os i dag, bl.a. når vi læser i hans ord. Vi kan også tvivle og være triste som de to disciple, og så er det godt at være tæt på Jesus. Efter Jesu himmelfart kom Helligånden, og den hjælper os med at forstå Bibelen og dermed også Gud. I nadveren, når vi hører, hvordan Jesus bryder brødet, kan vi tænke på, at Jesus også er iblandt os i dag.*