

JAKOB I GETSEMANE HAVE

Levende fortælling

"Levende fortælling" er en opdiget fortælling, hvor man møder Biblens personer "live" og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes synsvinkel.

Klæd dig ud og vær den person, som her er beskrevet. Læs den anførte bibeltekst som en del af din egen forberedelse.

Bibeltekst: Matt 26,36-46 (Med Jesus i Getsemane).

Rekvisit: Sandaler og et lagen som kappe.

Jakob fortæller:

"Hej med jer. I dag skal I høre om dengang, hvor Jesus tog mig med i Getsemane have. Mig og de andre disciple havde lige spist et måltid sammen med Jesus. Han havde holdt nadver sammen med os – og havde sagt, at der var en af os 12 disciple, der ville forråde ham. Det blev vi alle oprørte over – hvem kunne det være? Så pegede Jesus på Judas. Judas løb sin vej, og vi undrede os. Senere sagde Jesus, at vi skulle gå ud i Getsemane have. På vej derud, kom til jeg til at kigge på Jesus. Han så pludselig helt grå ud i ansigtet og så meget bedrøvet ud. Der var ingen af os disciple, der turde sige noget, for vi kunne se på Jesus, at det var bedst, at vi bare var helt stille.

Da vi kom ind i haven, sagde Jesus til nogle af disciplene, at de skulle sætte sig der, og så fik mig og min bror Johannes og Peter lov til at gå lidt længere med Jesus. Jesus bad os sætte os og være vågne, og selv gik han lidt længere ind i haven. Vi kunne se ham fra vores plads – han så ud til at være meget bange. Vi kiggede på hinanden, men sagde ikke et ord – vi kiggede på Jesus. Vi så, hvordan han knælede ned og bad til Gud. Jesus sad længe og bad – pludselig kiggede jeg på Peter og min bror. De var faldet i søvn – jeg var også selv lige ved at sove, men Jesus havde jo sagt, at vi skulle være vågne... men nej, jeg faldt også i søvn.

Vi vågnede alle tre ved, at Jesus stod hos os – han så meget alvorlig ud. Vi blev bange. Jesus sagde: "Jeg bad jer om at være vågne, det har jeg brug for". Vi rettede os op og strakte armene i vejret, rystede skuldrene og nikkede til Jesus – nu skulle vi nok holde vores øjne åbne. Men knap var Jesus gået sin vej, før vi faldt i søvn igen.

Vi vågnede igen, da Jesus stod hos os og sagde: "Nu



er det tid til, at Menneskesønnen skal overgives – ham, der forråder mig, er her allerede." Jeg holdt op med at trække vejret, hvad betød det? Hvad sagde Jesus nu?

Judas kom og forrødte Jesus med kys, sådan som Jesus selv havde sagt, det ville ske. Vi så, hvordan Jesus blev hængt op på et kors. Vi var knuste – vi var fortabte uden vores ven. Men heldigvis skete det fantastiske: Jesus blev levende igen, ligesom han havde lovet os. Det var ufatteligt. Det var stort. Det må jeg ud og fortælle andre mennesker."