

SKÆRTORS DAG

Brød og vin er menuen hos Jesus. Men hvorfor er det dét, han serverer?

DAGENS AKTIVITET:

Spil totalteater, hvor kun den med kryds på sedlen ved, hvem Judas er (aktivitet 2 eller 4.2). Sæt Judas i den "varme stol" (aktivitet 5), når han opdages? Lav kreative ting, så påskeberetningen kan komme med hjem (aktivitet 6, 7 og 8.1) eller dyst i konkurrencer (aktivitet 10 (se "Find mere hjælp/øvrige inspiration")).
(Øvrige ideer se temaets "Aktivitetsoversigt")

UGENS TEKST:

Luk 22,7-23 + 39-46

LEDERTANKER:

- Jesus inviterer dig til middag – til nadver. Her får du del i ham, så du får kraft til at leve. Værsgo!
- Hvad gør du for at huske andre i din forbøn, og hvordan lider du med de lidende?

TEKSTEN I FOKUS

BAGGRUND

- Skærtorsdag markerer slutningen på fastetiden, som var en forberedelse til den store forsoningsfest.
- Jødernes påskehøjtid indledtes med, at hver familie spiste et lam, som var indviet til Gud. Denne højtid blev fejret til minde om udgangen af Egypten (2 Mos 12,21-27).
- Jesus giver måltidet en ny betydning ved at knytte brødet og vinen til sig selv og ikke til lammet, som det var ifølge den gamle tradition. Jødernes traditionelle påskelam var et symbol - et billede på Jesus.

LEKSIKON

- *Usyret brød*: Brød, som ikke indeholder gær.
- *Påske*: Forbigang, som skal minde os om, at dødsenglen gik forbi de huse, der var strøget med påskelammets blod på dørstolperne (2 Mos 12,2-28).
- *Nadver*: Aftensmåltid.

FOKUSPUNKTER

- Jesus giver sig selv, når du får brød og vin i nadveren.
- Nadveren er et sakramente.
- Vi kan bede for andre.

SAMTALEBRIK

1. Hvordan kan man spise Jesu legeme?
2. Hvordan kan man drikke hans blod?
3. Kan man forestille sig, at Jesus kunne blive bange? Han kan jo alt!

GENNEMGANG AF FOKUSPUNKTER

Jesus giver sig selv, når du får brød og vin i nadveren
Fortæl om skærtorsdag, hvor Jesus holder måltid med sine disciple for sidste gang. Det måltid, vi mindes, når der er nadver i kirken.

Fortæl om disciplenes forberedelse og Jesus, der ved alt om manden med vandkrukken og Judas, der skal forråde ham. Underligt, men Jesus ved altid, hvad der sker. Det er trygt for os. Når vi spiser brødet og drikker vinen, er det Jesu krop og blod, vi får del i. Ligesom Jesus helt og fuldt er både Gud og menneske, så er nadverelementerne helt og fuldt Jesu legeme (brødet) og Jesu blod (vinen). Måske er det svært for os at forholde os til det konkret, men det er dét, Jesus vil have os til. I nadveren bliver vi forenet med hans legeme, død og opstandelse! Det er livsbekræftende.

Tal om, hvad der konkret sker, når vi går til alters - af synlige og usynlige ting.

Nadveren er et sakramente

Ord fra et menneske, der er knyttet sammen med et synligt tegn og en besked fra Jesus gør, at nadveren er et sakramente, ligesom dåben også er det. De to hænger sammen. Dåben er indgangen til livet med Gud og skal aldrig gentages. Nadveren er næring til vandringer med Gud og er derfor noget, vi skal have igen og igen. I dåbens bad blev vi rensset for al synd. Men det onde virker dog stadig i os. Derfor har vi brug for nadveren. Ligesom et nyfødt barn skal have noget at spise for at kunne blive ved at leve, sådan har vi også brug for næring til det nye liv, vi blev genfødt til i dåben. Vi har brug for hjælp til at



tro. Nævn fx, at her er vi stille, vi koncentrerer os om Gud, hører Guds ord, smager ham, drikker hans blod, hører, at Jesus døde for os og vores synder, knæler osv. Alt dette kan styrke vores tro.

Det er ordene, som præsten siger, der gør brødet og vinen til Jesu krop (legeme) og Jesu blod, for det ligner jo stadigvæk brød og smager som vin. Når vi spiser det, bliver Jesus på den måde en del af os, sådan som det, vi spiser, altid bliver optaget i os og giver os næring.

Tal om, hvad I tænker om nadveren. Hvorfor har Jesus sagt, at vi stadig skal gøre det?

Vi kan bede for andre

Fortæl, hvordan Jesus havde brug for nye kræfter, som vi kender det fra sporten, ved sygdom eller efter en løbetur. Vi trænger til ny energi, når vores kræfter slipper op. Jesus var bange og havde brug for hjælp. Han bad disciplene bede for sig, og Gud hjalp ham og sendte en engel. Disciplene var i mellemtiden faldet i søvn, så de bad ikke engang for Jesus. Jesus havde ellers formanet dem om ikke at falde i fristelse - dvs. lade sig påvirke af den Onde, der ikke ønsker, at man skal bede for hinanden.

Tal om, hvor dejligt det er at vide, at Gud hører vores bønner. Hvem mon vi kan bede for?

EKSTRA FOKUSPUNKTER

- Nadveren for den enkelte.
- Jesus glæder sig over at være sammen med os.

Nadveren for den enkelte

Selvom vi er en flok mennesker til nadver, er vi ikke en "flok" for Gud. Han ser det enkelte menneske, og derfor er nadveren dybt personligt. For det, der sker, er, at Jesus tilgiver min synd, og han tager del i mig - bor i mig.

Alle, der modtager Jesu legeme og blod ved nadverbordet, modtager det til dom eller frelse.

Jesus er ikke noget svævende oppe på en sky. Han kommer selv til os og er helt personlig. Nadveren er en gave, som gives os. Den er helt uafhængig af vores tros styrke eller mangel på samme.

Tal om, hvad I får ud af at gå til alters. Hvad siger det den enkelte?

Jesus glæder sig over at være sammen med os

Jesus havde glædet sig til at spise et måltid med sine disciple (v. 15). Det gør han stadig i dag. Hver gang vi knæler ved alteret, så glæder Jesus sig. Han ønsker stadig at være sammen med sine disciple/ os - hans venner igennem nadveren. Han ønsker at være en del af vores liv.

Tal om, om vi kender den samme glæde. Glæder vi os til at spise Jesus?

ANDRE ELEMENTER

BIBELORD

"Dette er mit legeme, som gives for jer" (Luk 22,19b).

DAGENS LEDEROPGAVE TIL FÆLLESSKABET

Lær juniorerne at slå korsets tegn for dem, som præsten gør, når man har været til alters. Et særligt tegn for de kristne ("Find mere hjælp/øvrige inspiration").

KREATIV BØN

Jesus bad for sig selv - og bad disciplene bede for ham. Lad juniorerne bede for sig selv og lad dem bede for andre.

FIND MERE HJÆLP - SØG T441 PÅ SOENDAGSSKOLER.DK

 Husk, at du skal være logget ind for at søge.

