

2. Påskedag

Tekst: Luk 24, 13-35



I dag skal vi høre noget fantastisk:
JESUS LEVER

I teksten til i dag fortælles der nemlig om to disciple, som har set ham med deres egne ØJNE.

I starten kunne de ikke se, det var ham. Der gik lige lidt tid.

De to disciple gik på vejen fra Jerusalem til Emmaus. Det er en lang gåtur på 12 km, og det er her, Jesus dukker op for at følges med dem.

JESUS LEVER



Han spørger, hvad de snakker om, for han synes, de virker TRISTE. De fortæller Jesus om det, der er sket de sidste dage. De var taget til Jerusalem for at fejre påskefesten og var ekstra glade denne gang. De troede nemlig, at Jesus ville være deres konge. De var nemlig ikke så glade for ham, der var konge nu. Men nu var der sket det, at Jesus var død på et kors. Det var godt nok ikke lige det, de havde regnet med.

Nogle af de kvinder, som kendte Jesus, havde været ude ved graven, og her havde de i et syn set engle, som havde fortalt dem, at Jesus levede. De vidste snart ikke, om de kunne tro på det.

Jesus lytter til dem. Han begynder at fortælle dem om, hvad der er blevet sagt om Jesus i GT, og at der faktisk står, at han måtte dø for alle menneskers skyld. Han vil trøste og opmuntre dem.

Da de ved aftenstid når til Emmaus, inviterer de to mænd Jesus med ind i huset. De har stadig ikke genkendt ham.

Da de skal spise, vil Jesus gerne have lov at velsigne maden, dvs. bede en bordbøn. Da han brækker brødet i stykker, ser de, at det er Jesus, men lige pludselig er han pist væk.

Det er nærmest som et tryllesnummer, men det er, fordi at Jesus kan alt. Nu er han væk, selvom han lige før sad ved siden af dem. Han var altså ægte nok. Men nu er han væk.

De to disciple løber nu 12 km igen. Hvor tror I, de skal hen? Tilbage til Jerusalem. De skal fortælle de andre disciple, at de faktisk har set Jesus. Så kvinderne havde nok alligevel ret, da de sagde, at Jesus levede (henvis til overskriften). Og det gør han stadigvæk!