

Han er opstanden

Emne: Jesu opstandelse

Bibelhenvi sning: Mark 16,6b

Personer: Emma, Stine og bedstefar

Rekvisitter: En grav og en sten

Scene 1

Emma: Han er opstået, han er opstået!

Stine: Hvad snakker du om, hvem har sovet for længe?

Emma: Nej, det er ikke nogen, der har sovet for længe. Det er Guds søn, Jesus. Han har været død.

Stine: Hvor er han henne?

Emma: Det ved jeg ikke.

Stine: Kan man egentlig tro på det?

Emma: Ja, det er der da nogen, der gør. Bibelen fortæller, at han har været død - men er levende igen.

Stine: Har man to liv?

Emma: Nej.

Stine: Hvordan så?

Emma: Det er nok Gud, der har gjort det.

Stine: Hvor er Jesus så nu?

Emma: Det ved jeg ikke ... men jeg drømte, at vi to var ude og lede efter ham.

Stine: Var vi det?

Emma: Ja, nu skal du bare se, hvordan det gik, da vi stod ude ved graven.

Scene 2

(Ved graven i drømmen)

Emma: Kom, vi leder her ved graven.

Stine: Ja, lad os det.

Emma: Hvem har flyttet stenen væk fra graven?

Stine: Det ved jeg ikke. Kom, lad os kigge ind. Uh-ha, det er helt mørkt...

Emma: Hvordan kan han så finde ud?

Stine: Det ved jeg ikke.

Emma: Hvor skal vi så lede?

Stine: Det ved jeg ikke.

Emma: „Det ved jeg ikke“ - kan du ikke sige andet? ...Kom, vi leder omme bag stenen.
(Kigger bag stenen)

Stine: NEeeejjj, der er han heller ikke.

Emma: Hvad skal vi så gøre?
- Ja, og så vågnede jeg. Drømmen var ikke længere, men vi fandt ham ikke.

Stine: Har du godt nok drømt det? Hvorfor kunne det ikke bare lade sig gøre, at vi fandt ham - alt kan jo lade sig gøre i drømme?

Emma: Det ved jeg ikke... jeg ved bare, at vi ikke fandt ham.

Scene 3:

(Bedstefar kommer ind)

Stine: Bedstefar, hvor er han?

Bedstefar: Hvem?

Stine og Emma: Jesus, selvfølgelig!

Emma: Ja, jeg har drømt, at vi var rundt for at lede efter Jesus.

Stine: ... men vi fandt ham ikke...

Emma: ...nej, for han var ikke inde i graven.

Bedstefar: Kom herhen I to, så skal jeg fortælle jer noget. Nå, I har været ude at lede efter Jesus?

Emma: Ja, men han var ikke inde i graven, hvor er han så?

Bedstefar: Din drøm var rigtig. Han er ikke mere i graven. Nu er han over det hele. Han stod jo op af graven, som han havde sagt, at han ville gøre.

Stine: Jamen - har man to liv?

Bedstefar: Nej, mennesker har kun et liv, men med Jesus er det noget helt specielt. Han er jo Guds søn. Han er stærkere end døden, derfor kunne den ikke holde ham. Han vandt over den og stod op af graven.

Emma: Hvorfor skulle han dø - når han alligevel blev levende igen?

Bedstefar: Gud er så glad for alle mennesker. Han elsker og kender dem, men der er noget, der adskiller Gud og mennesker - alt det forkerte, vi gør. For at få det væk skulle Jesus dø. Han reddede menneskene, så nu kan mennesker komme hjem til Gud i himlen. Før var himlen lukket - nu har Jesus åbnet den for alle, som vil ind. Det er en fantastisk redningsmand, ikk'?

Emma: Jo...

Stine: „Åbnet himlen“. Hvad mener du?

Bedstefar: Når mennesker beder Gud om tilgivelse, er det væk, det, der holder døren lukket til himlen. Tilgivelse betyder, at der er ingen adskillelse mere. Det sørgede Jesus for, da han døde. Alle mennesker har mulighed for at få den tilgivelse, hvis de vil.

Stine: Åh, hvor godt! Men jeg synes, det er surt, at vi ikke fandt Jesus, vi ledte jo over det hele.

Bedstefar: Selvom man ikke kan se Jesus, kan man godt finde ham. Fx i Bibelen, eller når vi hører om ham - så kan vi opleve og mærke, at noget af det, der er usynligt, er sandt.

Stine: Godt... det vil jeg gøre... men Emma, skulle vi ikke synge en påskesang, der handler om, at Jesus lever...?

Emma: Jo, jeg kan en om nogle mennesker, som heller ikke kunne forstå, at Jesus levede... skal vi synge den? (Fx: *Vi låste vores dør (Livstegn nr. 49)*)

(Andre kan også synges fx: På Golgata stod der et kors (Syng med nr. 126) eller Jesus døde på korset for at få... (Syng med nr.137))

*Af Jeanette og Anne 9 år, Hjerm
(red. Lissen Margård Pedersen, Kbh.)*