

Skærtorsdag

Tekst: Matt 26,17-30



Jeg er gået til teksten med en række hv-spørgsmål:

- **Hvad** handler teksten om? I dette tilfælde om nadveren, Jesu sidste måltid med disciplene.
- **Hvem** er hovedpersonen? Jesus er den centrale person, så han bliver historiens udgangspunkt.
- **Hvad** tænkte han på den sidste aften i sit liv?
 1. Måske tænkte han: "I dag er det TORS-DAG – det er i morgen, at skal jeg dø."
 2. Eller måske, kunne jeg forestille mig, tænkte han på PETER: "Peter vil fornægte mig, selvom han har svoret, at han er parat til at gå i døden for mig." Og Peter fornægtede da også Jesus tre gange, inden det blev morgen, men han fortrød og omvendte sig og bad Gud om tilgivelse for sin synd. (FRELST).
 3. Så tænkte Jesus måske på JUDAS, som ville fornægte ham og gå FORTABT.
 4. Men Jesus tænkte sikkert også på mange andre, som ikke var ved bordet den aften. Han tænkte på DIG og mig. Det var også det, der gjorde Jesus parat til at gå den tunge vej til korset for at lide og dø, så vi kunne blive frelst.
- **Hvor** skete det? Nadverbordet er hovedscenen. *Jesu* tegnes lidt større end de andre 12, da han jo er hovedpersonen. PETER og JUDAS males i en anden farve end de øvrige disciple, da historien handler om dem. Samtidig tegnes deres ansigt andetsteds på brættet.
- **Hvornår** skete det? Skærtorsdag. Der lægges vægt på, at dette er den sidste aften i Jesu liv. Det giver en lidt anden vinkel på historien.

TORS-DAG

PETER
FRELST

JUDAS
FORTABT

DIG

