

PALMESØNDAG

Hvem kan forestille sig en konge på et æsel? Ingen!
En konge vil da vælge en stor hest eller en guldkaret.
Men gælder det nu alle slags konger?

Ugens tekst:

Matt 21,1-9

Ledertanker:

- Hvad fortæller det om Jesus, at han vælger et æsel og ved, hvor det står?
- Jesus viser sin kærlighed ved at komme til mennesker – til *dig*. Han har taget initiativet, og du har mulighed for at tage imod ham. Hvordan er Jesus konge i dit liv?

TEKSTEN I FOKUS
BAGGRUND

- Jesus og hans disciple rejste rundt i landet til fods og besøgte mange mennesker og byer. Nu er de på vej fra Jeriko til Jerusalem (ca. 16 km) for at deltage i påskefesten. I Jeriko havde Jesus bl.a. helbredt to blinde.
- Æslet var et almindeligt trækdyr og ridedyr. Hesten derimod var et krigsdyr og blev brugt af de mægtige.

LEKSIKON

- *Zions datter*: Jerusalem.
- *Hosianna*: Herre, frels dog.
- *Davidssønnen*: Messias.
- *At komme i Herrens navn*: At komme med Guds frelse.

POINTER

- Jesus er værdig til at hylde.
- Jesus er verdens og vores konge.
- Jesus har brug for vores hjælp.

BRUG AF SANSER
Se:

1. Medbring et billede af et æsel (et print, en hjemmelavet tegning eller se "Find mere hjælp/PowerPoint").
2. Vis GT i en bibel.
3. Medbring en kongekrone (fra fastelavn).

Høre:

Hvor højt kan deltagerne råbe hurra? Hvornår gør vi det, og ved hvilke begivenheder?

Røre:

Lad børnene gå som et æsel og som en hest. Er der forskel?

Gøre:

Gem et legetøjsæsel (eller et billede af et æsel) i lokalet, og lad børnene på skift være disciplene, der skal finde det. Kan også leges som "Tampen brænder".

TEKST, POINTER OG SANSER
Jesus er værdig til at hylde

Folk stiller sig op, råber hurra og vifter med flaget, når dronningen kommer til byen (se "**Høre**" under "**Brug af sanser**"). I Jerusalem skete noget af det samme. Fortæl, hvordan Jesus sendte sine disciple af sted for at hente et æsel (se "**Se 1**"). Utroligt, at han vidste, hvor det stod, og at det kunne lånes. Jesus red igennem Jerusalem, landets hovedstad, på et æsel med dets føl. Føllet har sikkert holdt sig tæt til sin mor i Jerusalems befolkede gader. Her stod mennesker tæt for at hylde Jesus. Jesus kunne have valgt at ride på en flot hest, men han valgte æslet (se "**Røre**"). Det var forudsagt (se Es 62,11), og ordet (se "**Se 2**") gik i opfyldelse. Jesus lader sig hylde, selvom han ved, at om kort tid vil mennesker ønske ham korsfæstet.

Tal om, hvorfor Jesus er værdig til at blive hyllet.

Tal om, hvordan vi kan hylde Jesus i dag. Fx når vi adlyder ham, synger og beder.



Jesus er verdens og vores konge

Folk bredte deres kapper ud, fordi de så og ønskede Jesus som deres konge (se "Se 3"). En Jesus-konge i et kongeslot, der kunne befri dem fra romerne. Derfor var folk så glade, for nu troede de, at hjælpen var på vej. Jesus kunne jo også helbrede, lave mad af ingenting osv. Smart med sådan en konge. Men Jesus ville ikke være den slags konge. Han ville være konge for hele verden, hvilket han også havde magt til. Derfor lod han sig tage til fange og senere dø på et kors for vores skyld. Jesus ønsker, at alle folk i hele verden skal adlyde ham og leve et liv efter hans vilje. Dvs. tro på ham, bede, høre om ham og ønske kontakt med ham. Jesus ønsker at komme til alle mennesker i hele verden.

Jesus kom forbi folk den dag, men hvordan kommer han forbi os? Vi kan ikke se Jesus, men vi kan alligevel fornemme ham på mange måder. Vi kan tale med ham og ved fra Bibelen, at han har lovet os, at han altid er med os og aldrig vil forlade os.

Tal om, hvor trygt det er, at Jesus vil være vores konge. Han er altid hos os.

Hvad vil det sige at have Jesus som konge?

Hvordan kan vi vise andre, at vi er stolte af at kende verdens konge: Kong Jesus?

Jesus har brug for vores hjælp

Jesus havde brug for sine disciple, og han havde brug for et æsel (se "Gøre"). Jesus vil også gerne bruge dig og mig. Disciplene gør, som Jesus beder dem om, hvilket vi også må gøre. Når vi fx beder, takker, synger sange til hans ære, hjælper andre osv., så kan man sige, at vi hjælper Jesus. Vi kan fortælle andre om ham og fortælle om vores konge, der ønsker at regere i hele universet, en konge, der også bryder sig om det enkelte menneske.

Tal om alt det, vi kan hjælpe Jesus med. Lav en liste, som I kan hænge op i klubben.

INSPIRATION TIL FORMIDLINGEN

HUSKEVERS – MED EN AKTIVITET

"Se, din konge kommer til dig" (Matt 21,4a).

Aktivitet: En af deltagerne (x) får en kongekrone og en kappe på. Lad (x) gå gennem lokalet, mens huskeverset siges i kor. Tal om, at Jesus også kommer til os, selvom vi ikke kan se ham.

BØN OG TAK

Kære Jesus, tak, at du er konge i Himlen og her på jorden. Hjælp os til at lade dig bestemme, så vi har dig som vores konge. Amen.

SANGFORSLAG FRA SANGBOGEN "SYNG MED"

Nr. 9: Hurra for kongen

Nr. 95: Vi vil være med

Nr. 96: Hvem er han, der kommer

TIL SAMTALE

Giv tid til deltagernes spørgsmål.

Suppl. evt. med flg.

- Hvordan vidste Jesus, hvor der var et æsel?
- Hvordan kan Jesus komme til os i dag?
- Jesus vil være konge i hele verden – hvorfor?

KREATIVITET OG LEG

FYRFADSKRONER

Jesus er vores konge. Klip takker i et engangsbæger, spray det med guld-spray og sæt et fyrfadsllys i.

SÆT HALE PÅ ÆSLET

Print et billede af et æsel. Se, hvem der kan sætte halen på æslet med bind for øjnene.

KROP SAKS OG PAPIR

- Vift med palmegrene. Find en gren med blade på, og lad børnene vifte med grenen efter et stykke vat. Kan de få vattet fra A – B?
- Syng takkesange til Jesus, og hylde ham som konge.
- Tegn en palmegren og skriv: "Kong Jesus kommer til dig" på den. Del den ud til søndagens gudstjeneste.

FIND MERE HJÆLP – SØG **T311** PÅ SOENDAGSSKOLER.DK

 Husk, at du skal være logget ind for at søge.

